



## MEDITATIE 1: DE BLINDE VAN JERICHO

### • LECTIO / LEZING: (MARCUS 10, 46-52)

#### EEN BLINDE ZIET EN VOLGT HEM

46. Ze kwamen in Jericho. Toen Hij uit Jericho wegging met zijn leerlingen en heel wat mensen, zat de zoon van Timeüs, Bartimeüs, een blinde bedelaar, langs de weg.
47. Toen hij hoorde dat het Jezus van Nazaret was, begon hij te schreeuwen en te roepen: 'Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij.'
48. Velen snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden. Maar hij schreeuwde nog harder: 'Zoon van David, heb medelijden met mij.'
49. Jezus bleef staan en zei: 'Roep hem.' Ze riepen de blinde: 'Houd moed, sta op, Hij roept u.'
50. Hij wierp zijn jas weg, sprong overeind en ging naar Jezus.
51. Daarop zei Jezus tegen hem: 'Wat wilt u dat Ik voor u doe?' De blinde zei Hem: 'Rabboeni, dat ik weer kan zien.'
52. 'Ga,' zei Jezus, 'uw vertrouwen is uw redding.' Meteen kon hij weer zien, en hij volgde Hem op zijn weg.

*Bron:* Willibrordvertaling, © Katholieke Bijbelstichting, 's-Hertogenbosch, 1995

#### **BEGRIPPEN:**

**Jericho:** is een oude Bijbelse stad in Palestina aan de oevers van de Jordaan. De naam Jericho betekent "geurig" en stamt uit het Kanaänitisch. Men veronderstelt dat Jericho een van de oudste continu bewoonde steden ter wereld is. Daarmee is het een belangrijke bron van informatie over de geschiedenis van de beschavingen in het oosten. De stad Jericho komt meer dan 70 keer voor in het Oude Testament. In het vijfde boek van de Torah laat God aan Mozes, voordat hij sterft, het beloofde land zien en Jericho heeft daar een prominente plaats. Het wordt beschreven als de palmenstad vanwege het vele groen. Jericho was een aantrekkelijke plek om te wonen. In de Joods-Christelijke traditie is de stad bekend als de plaats waar de Israëlieten terugkeren uit hun slavernij in Egypte onder leiding van Jozua, Mozes' opvolger. In het Nieuwe Testament wordt Jericho verschillende keren genoemd in de evangeliën van Matteüs, Marcus en Lucas en in de brief aan de Hebreeën.

**Rabboeni of Rabbi:** (gr: **Ραββονι**) Deze titel betekent meester, leraar en werd door de Joden gegeven aan hun doktoren en leraren. Hij wordt vaak gebruikt om Jezus mee aan te duiden. Verwante titels werden gebruikt om verschillende statussen mee aan te geven: de laagste, "rab", meester; dan "rabbi", mijn meester; dan "rabban", onze meester; en de hoogste status "rabboeni", mijn grote meester.

In Joh. 20, 16, noemt Maria van Magdala Jezus "Rabboeni" wanneer ze hem ontmoet vlak na de verrijzenis. Voor degenen die geen Aramees kennen vertaalt Johannes dit in het evangelie dit als "meester". Het woord Rabboeni wordt in het Nieuwe Testament alléén gebruikt door Maria Magdalena in Joh. 20,16 en hier door de blinde Bartimeüs.

• **MEDITATIO / UITLEG EN ACHTERGRONDEN BIJ DE TEKST**

Marcus had bij het schrijven van zijn evangelie de bedoeling om drie fases uit het publieke leven van Jezus te neer te zetten. Het eerste, tot hoofdstuk 8 vers 21, over het werk van Jezus in Galilea en de omliggende streken, begint bij de doop van Johannes en eindigt met de overtocht naar Betsaïda. Het is de fase van het onderricht aan de leerlingen en het sleutelwoord is “huis”, vaak de plaats waar de gemeenschap Jezus ontmoet. De tweede fase, van hoofdstuk 8 vers 22 tot hoofdstuk 10 vers 52, speelt zich af op weg naar Jeruzalem, van Betsaïda via de dorpen van Ceasarea van Filippus. Hier is het sleutelwoord de “weg”, verschillende keren herhaald, waarlangs Jezus zijn leerlingen voorbereidt op de afloop van zijn leven in Jeruzalem. Opvallend zijn de drie lijdensaankondigingen (Mc. 8, 31-32; 9, 30-32 en 10, 32-34). De derde fase, vanaf hoofdstuk 11, bestrijkt de activiteiten van Jezus in Jeruzalem, eindigend in de climax van lijden, dood en verrijzenis.

De lezing over genezing van de blinde van Jericho sluit het tweede deel van Jezus publieke leven af. Dit deel start eveneens met een genezing van een blinde in Betsaïda. Met deze literaire truc, het insluiten van de reis naar Jeruzalem tussen twee genezingen van blinden, benadrukt Marcus dat Jezus de ogen van de leerlingen zelf wil openen voor de aard van hun zending in de wereld.

Op deze weg, Jeruzalem naderend via Jericho, ongeveer 25 km van hun bestemming verwijderd, volgen de leerlingen Jezus zonder dat ze de volle betekenis van hun missie begrijpen, enkel omdat ze een visioen van messiaanse overwinning hadden.

Het verhaal van de genezing wordt verteld in lichte kleuren zoals in een toneelscene: de menigte die Jezus vergezelt; de blinde bedelaar aan de kant van de weg; zijn aanhoudende schreeuwen en roepen, onverschillig voor de afkeer van de omstanders; Jezus die hem roept, zijn opspringen en het afgooien van zijn jas; alles eindigend in het herstel van het zicht.

We kunnen ons voorstellen dat de bedelaars van Jericho langs de weg zaten, die van het noorden van de stad naar Jeruzalem liep. Ze rekenden op de vrijgevigheid en het mededogen van de pelgrims die in grote groepen naar de stad reisden om er zoals voorgeschreven het joodse paasfeest te vieren in de tempel.

De blinde man langs de kant van de weg staat in zekere zin symbool voor de leerlingen in hun onbegrip. Hij “ziet”, maar verkeerd, Jezus als de “Zoon van David”, de almachtige en alles overwinnende Messias uit de Joodse traditie van het Oude Testament. Echter, deze man wil bevrijd worden van zijn blindheid. Jezus vraagt: “Wat wilt U dat ik voor U doe?” Deze vraag stelde hij even daarvoor ook aan Jacobus en Johannes wiens antwoord duidelijk maakt dat zij blindelings naar macht streefden. Bartimeüs wil gewoon weer “zien” en wanneer hij Jezus werkelijk ziet, volgt hij Hem op zijn weg.

Ons geloof betekent Jezus zien, hier en nu in de wereld, eenvoudig en liefdevol, met zijn leerlingen onderweg bouwend aan een nieuwe wereld van gerechtigheid en vrede.

Aantekeningen:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





---

---

---

---

• **COLLATIO / DELEN**

Bespreek in kleine groepen de volgende vragen:

- Lees vers 47 en 48 opnieuw:

*47. Toen hij hoorde dat het Jezus van Nazaret was, begon hij te schreeuwen en te roepen: 'Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij.'*

*48. Velen snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden. Maar hij schreeuwde nog harder: 'Zoon van David, heb medelijden met mij.'*

Ben jij ooit “toegesnauwd” door iemand terwijl je tot/over Jezus sprak? Hield je op of ging je door?

---

---

---

---

---

---

---

---

- Bekijk de dialoog tussen de blinde man en Jezus in vers 51 en 52

*51. Daarop zei Jezus tegen hem: 'Wat wilt u dat Ik voor u doe?' De blinde zei Hem: 'Rabboeni, dat ik weer kan zien.'*

*52. 'Ga,' zei Jezus, 'uw vertrouwen is uw redding.' Meteen kon hij weer zien, en hij volgde Hem op zijn weg.*

Kun je op basis van deze verzen stellen dat alleen zij die vertrouwen hebben barmhartigheid ontvangen?

---

---

---

---

---

---

---

---

- Als Jezus zich tot Bartimeüs richt, vraagt hij hem: “Wat wilt u wat Ik voor u doe?”. Als Bartimeüs hem vraagt om weer te kunnen zien, geef Jezus hem zijn zicht terug. Na het wonder volgt Bartimeüs Jezus. Hoe denk jij over de genezing van Bartimeüs en over het feit dat hij Jezus vanaf dat moment volgt.

---

---

---

---

---

---

---

---

- 
- 
- Bartimeüs wierp zijn jas weg, sprong overeind en kwam naar Jezus. Nadat hij weer kon zien, volgde hij Jezus op zijn weg. Zie jij als jongere wat jou afleidt van de weg waarop Jezus ons uitnodigt? Ben je bereid om je 'verblindende jas' uit te trekken en naar Jezus toe te gaan, hem te ontmoeten, zijn evangelie te verkondigen en zijn barmhartigheid te leven?

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- Helpt de christelijke weg jou om de dagelijkse wonderen te zien die God in jou leven doet? Of ben jij meer zoals een blinde en sluit je je af voor zijn barmhartigheid?

---

---

---

---

---

---

• **ORATIO / GEBED**

Lees Psalm 37, 5-7:

*Leg je weg in handen van de HEER,  
vertrouw op Hem, Hij treedt op.  
Je rechtvaardigheid laat Hij stralen als licht in de morgen,  
je rechtschapenheid als zon in de middag.  
Wees stil voor de HEER, kijk naar Hem uit.  
Wind je niet op over degene die voorspoed kent  
bij het uitvoeren van boze plannen*

Laat iemand van jullie groep het gesprek afsluiten met een gebed. Als het kan, neem dan een voorbede voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten op in je gebed.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





- Hoe reageer jij als je realiseert dat een van je burens hulpbehoevend is? Help je hem/haar en zo ja hoe?

---



---



---



---



---



---

- Vertel ons hoe jouw parochie omgaat met degenen die hulp of barmhartigheid nodig hebben.

---



---



---



---



---



---

- Hoe is de situatie in jouw land, jouw stad? Is de openbare ruimte, het openbaar vervoer geschikt voor mensen met een handicap, voor ouderen, zwangere vrouwen, moeders met kinderen of mensen met overgewicht?

			_____
1	2	3	_____
			_____
4	5	6	_____
			_____
7	8	9	_____
			_____
10	11	12	_____

**International Disability Access Sign Symbol Meanings:**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Universal Information Symbol  | 7. Braille Symbol                                 |
| 2. International Symbol of Accessibility                                     | 8. Telephone Typewriter Symbol                    |
| 3. Symbol indicating Audio Description for Theatre & Live Performances       | 9. Sign Language Interpretation Symbol            |
| 4. Audio Description for TV, Films & Video                                   | 10. Assistive Listening Systems Symbol (Ear)      |
| 5. Large Print / Accessible Print Symbol                                     | 11. Assistive Listening System Symbol (Telephone) |
| 6. Symbol indicating Access for Individuals Who Are Blind or Have Low Vision | 12. Closed Captioning Symbol                      |